

van tal van antisemitische uitingen in Amsterdam, met als het dieptepunt de herdenking dit jaar op de Dam. De burgemeester faalde opnieuw 'op zicht- en gehoorafstand' om Joden te beschermen tegen islamitisch antisemitisme.

Theo van Gogh

Een paar dagen geleden pas hebben we Theo van Gogh herdacht. De nar die de zoete multiculturele roes van de goegemeente verstoorde door te verkondigen: „Ik geloof in het varken en ik noem het Allah.” En dat in de hoogtijdagen van het multiculturalisme, met kreten als 'integratie met behoud van eigen cultuur' en 'de islam als een nieuwe zuil in Nederland'.

Een tijd waarin de weekend-Koranscholen ontstonden voor de onschuldige zevenjarige meisjes om te leren zichzelf onder een doek te verbergen tegen de lustgevoelens van oude mannen: zoals hun eigen profeet die een zesjarige sekslaaf hield. De weekendscholen die leidden tot de islamitische basis- en middelbare scholen met als gevolg een generatie gebrainwashte ontheemden in het eigen land.

Ramadan

En daar houdt het niet bij op. De besmetting sijpelt nog altijd door naar het openbaar onderwijs door mensen die de achterdeur openzetten. Laast liep een dame na mijn lezing naar me toe: 'Ik ben nogal geschrokken van wat u over de islam vertelde'. 'Hoezo?' vroeg ik. 'In de klas van mijn zoon zitten twee kinderen met islamitische ouders. Tijdens de ramadan mochten ze van hun ouders niet eten en drinken. De leraar had bedacht dat de rest van de leerlingen uit verbinding met die twee ook maar niet moesten eten en drinken. Mijn zoon wilde niet meedoen en moest op het matje bij de rector.'



© ANP/HH

„Vrijheid heeft grenzen en Amsterdam moet ergens de ruggengraat vinden om die grens te bewaken”, vindt Keyvan Shahbazi.

Tegenwoordig geeft de NPO tijdens de ramadan islamlessen, de Amsterdamse Politie organiseert Iftar-maaltijden en de burgemeester laat de behoefddoekte boa's met geweldsbevoegdheid toe. Het varken van Van Gogh rukt overal op en wie zich daartegen verzet wordt schaamteloos uitgemaakt voor racist, extreemrechts en islamfoob. Terwijl in de Portugese synagoge onder bewaking van de marechaussee de Kristallnacht werd herdacht, werd verderop op straat op Joden gejaagd.

Vrijheid heeft grenzen

Het is tijd om nu echt wakker te worden van de woke multiculturele waan. Het is tijd om niet langer onder het mom van 'de vrijheid van meningsuiting' de andere kant op te kijken. Vrijheid heeft grenzen en Amsterdam moet ergens de ruggengraat vinden om die grens te bewaken.

De start daarvan lijkt mij bij het aftreden van deze keer op keer falende burgemeester.

Keyvan Shahbazi is schrijver, cultureel psycholoog en Vrijdenker van het Jaar 2024.